

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS Amen.



## Bid voor de ziel

van Mijnheer

**Charles-Louis DE TEMMERMAN**

weduenaar van Mevrouw

**LEONIE DE CUBBER**

geboren te St. Cornelis-Hoorebeke, den 7 Januari 1853,  
en schielijk overleden te Nederbrakel den 21 Juli 1938.



De krachten hem ontbrekende, stierf hij in een gelukkigen ouderdom en gevorderden leeftijd; hij had de volheid zijner dagen bereikt

(Boek der Schepping 15, 8.)

Niet een schielijken dood moet men vreezen, maar den dood die én schielijk én zonder voorbereiding is.

(H. Greg.)

De dood komt als een dief in den nacht.

Waakt dus, want gij weet niet op welk uur uw Heer zal komen. Weet wel, dat de huisvader, indien hij wist op welk uur de dief moest komen, hij zeker zou waken en niet zou laten binnen breken in zijn huis. Houdt u dus ook allen gereed, want de Zoon des menschen zal komen op een uur wanneer gij er minst aan denkt.

(Matth. 24, 42-44)

Beminde Kinderen, ik dank u voor uw genegenheid en teedere zorgen. Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

---

Nederbrakel Druk. Wwe. G. Surdiacourt