

Een eerekroon zijn de hooge jaren die op de
wegen der gerechtigheid gevonden worden.



BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW
ELISA DE TEMMERMAN

weduwe van

Mijnheer CAMIEL DE BOE

geboren te Ste-Maria-Hoorebeke den 25 Juli 1850
en aldaar godvruchtig overleden

den 23 April 1930,

versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden

**Zij was Lid van al de godvruchtige
genootschappen der Parochie**

Ik ben de verrijzenis en het leven wie in mij
geloof alware hij dood, nog zal hij leven en al
wie leeft en in mij geloof zal in der eeuwigheid
niet sterven. Joh. XI

Gelukkig de mensch die de beproeving verdu-
dig doorstaat want na de beproeving zal hij de
kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft
aan degenen die Hem beminnen. H. Jac. I 12

Zij was een brave deugdzame vrouw die van
kindsbeen af den Heer gediend heeft in de recht-
zinnigheid van haar hart. H. Augustinus

Hoe zoet is het te sterven als men eene stand-
vastige godsvrucht gehad heeft tot het H. Hart van
degene die ons moet oordeelen. H. Marg.

O Maria mijn hart heeft U bemind, mijn tong
U geloofd nu zult gij mij niet verlaten. H. Bonav.

Duurbare Bloedverwanten vaartwel vergeet mij
niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

S.M. Hoorebeke, druk. J. DE CLIPPELE