

De verduldige mensch zal zijne pijnen verdragen
tot in den tijd door den Heer bepaald, daarna zal hij
de vreugde bekomen. Eccli I. 29.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Francisca De Temmerman

weduwe in eerste huwelijk van

JOZEF VAN DE WATTYNE

en in tweede huwelijk van

JAN-BAPTIST HAEGEMAN

geboren te Segelsem, den 28 November 1835 en
overleden te Nederbrakel, den 26 Augusti 1914.

Versterkt door de H.H. Sakramenten.

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn
lichaam, maar ik heb ze met vreugde des herten
verdragen om uwen 't wil. H. MACH. VI-33.

Ik hoorde eene stem uit den Hemel, die mij
zegde: Schryf: Zalig degenen die in den Heer
sterven. Van nu af, zegt de H. Geest, mogen zij
van hunnen arbeid uitrusten want hunne goede
werken, zullen hen volgen. ApoC. XVI. 13.

Mijne Kinderen, vergeet mijne zuchten niet,
denkt aan hetgeen ik geleden heb en bidt voor de
rust mijner ziel. H. JOAN. CHRYS.

De Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 jaren en 7 quad. afl.)

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. (300 dagen afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 dagen afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.