

Mijne kinderen, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan mijn lijden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb. Troost u met mij, ik verlaat eene aarde van ellenden voor het rijk van vrede. H. Joan. Chrys.



De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is slechts de overgang tot een beter leven. H. Bern.

Hij was een eenvoudig en rechtvaardig man, zeer deugdzaam, godsdienstig, vol geloof, was hij beziel met een groot en vast betrouwen op God, ons aller Vader. Zijn handel was schoon, lief, aangenaam en doorstralend van kristelijke naastenliefde, al zijne wegen waren vreedzaam. Hij heeft den luister van Gods huis bemind en de woonplaats zijner glorie. Hij vond zijn troost en voldoening in het gebed en in het ontvangen der HH. Sacramenten.

Hij was niet alleen een uitstekend voorbeeld als kristen, maar ook als echtgenoot en huisvader, want na God, dien hij zoo vurig beminde en diende, schonk hij al zijne liefde en zorgen aan zijn huisgezin. Pijnlijk is het verlies van dezen welke wij bemind hebben; hoe grooter onze liefde voor hem was, hoe meer de zekerheid van zijn geluk ons moet aanmoedigen en vertroosten.

Vaartwel beminde kinderen, kleinkinderen en familieleden, weent niet over mij, ik verlaat u weliswaar, maar om naar moeder in den hemel te gaan, waar wij u allen zullen verwachten. Vergeet ons niet in uwe gebeden, volgt getrouw onze lessen en voorbeelden. Ik schenk u in Gods naam mijn zegen. De zegen des vaders versterkt het geslacht der kinderen.

Heer Jezus, schenk zijne ziel de eeuwige rust.

Leest de 4 Akten.