

Ik heb geijverd voor het goede en ik zal niet
beschaamd worden.



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Gustaaf DETEMMERMAN

echtgenoot van Mevrouw

Clothilde NECKEBROEK

geboren te St Denys-Boekel den 6 Juli 1867

en aldaar overleden

den 26 December 1933

versterkt door de H.H. Sakramenten

O God, Gij hebt ons streng beproefd en een bit-
teren kelk te drinken gegeven.... de wonde die Gij
slaat is diep, doch hetgeen ons troost, is dat Gij
onze Vader zijt.

Hij heeft zorgvuldig al de belangen van zijn
huis ter herte genomen, en zijn brood in ledigheid
niet geëten.

Zijn langdurig lijden heeft Hij zonder morren
verdragen. Hij.... droeg geen wrok, want die zijne
handel en wandel kende moest Hem erkennen als
een rechtvaardig man.

Ik dank U, beminde Echtgenoot, Kinderen,
Bloedverwanten en Weldoenster, voor de liefde-
rijke zorgen en den troost welke gij Mij gegeven
hebt gedurende mijne langdurige ziekelijkheid —
Gij zijt getuigen geweest van mijn lijden.... helpt
Mij door uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

100 d. alf.

R. I. P.

S. Maria-Hoorebeke, druk. DE CLIPPELE