

Lieve Vader en Moeder, beminde Zusters en bloedverwanten, weent niet, uw kind is op de aarde ingeslapen om in den Hemel bij de Engelen wakker te worden.



Omdat wij hier op de wereld alles zouden verliezen wat ons dierbaar is, mag de wanhoop ons geen stond overheerschen : ons geloof weze onzen steun: want die in de vreeze Gods gestorven zijn, zullen eeuwig leven. Daarom zeggen wij met den H. man Job : « Heer, Gij hadt mij alles gegeven, Gij hebt het mij ontnomen : Uw naam zij gezegend. ».

Ons kind is weggegaan gelijk de kleur der rozen weggaat na zomertijd, of gelijk het maagdebloemken dat lief en frisch, in vollen wasdom prijkt, totdat een regenbui den stengel plooit en langs den grond doet hangen, waarna het langzaam kwijnt en sterft.

Troost U, Vader en Moeder, uw kind is gestorven in de armen van 't Kruis. Het leeft in den Heer, met de Engelen zal het voor U en Zusters en Familie ten besten spreken. Tot in den Hemel.

Mijn Jesus barmhertigheid. (100 dag. afl.)