

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. AMEN 100 d. afl.



BID VOOR DE ZIELERUST  
VAN MIJNHEER

**Jozef-Victor De Temmerman**

Zoon van

**Vital en Mathilde Van Hooland**

geboren te Nederbrakel, den 6 Mei 1880 en  
aldaar overleden den 5 Februari 1916.

*Versterkt door de HH. Sacramenten der steruenden*

Zalig is de mensch die de beproeving verduuld-  
lijk onderstaat, want, na de beproeving zal hij de  
kroon des levens ontvangen die God beloofd heeft  
aan hen die Hem beminnen. Jac. IV.

Hij voelde de dood naderen, doch schrikte en  
beefde niet, omdat hij al zijn betrouwen op God  
had gesteld, die hem kwam verlossen uit de pijnen  
en smarten zijner ziekte.

De godvreezende zal welvaren in zijn uiterste ;  
de zegen des Heeren zal hem vergezellen op den  
dag van zijn overlijden. Eccl. I.

Lieve ouders, broeders, zusters en bloedverwanten  
vroegtijdig moet ik u verlaten, doch schikken wij  
ons naar den wil van den Allerhoogsten. Vergeet mij  
niet in uwe gebeden. En gij mijn duurzame broeder  
Omer die voor 't Vaderland ten velde toogt, ik had  
u zóó geern nog eens gezien en de hand gedrukt,  
edoch het zal voor hierboven zijn, tot in den  
eeuwigen vrede. Vaant allen wel en tot hiernamaals.

Heilig Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
300 d. afl.

R. I. P.

.....  
Nederbrakel, JOS. RADYS-GALLE, Drukker