

De zon is voor haar ondergegaan, terwijl het nog  
dag was. JEREM. XV. 9.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Meijuffer

# Julia-Maria DE TEMMERMAN

Dochter van

GUSTAVE en MARIE NECKEBROECK,

geboren te St-Denys-Boekel den 9 Februari 1903, en  
aldaar aan de liefde harer ouders ontruikt, na eene korte  
en pijnlijke ziekte, den 27 Juli 1925, voorzien van de  
Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De gezondheid is maar een ijdel woord; het leven  
is maar een droom... hoe zeer snelt alles voorbij... alles  
is ijdel in ons... behalve God te beminnen, en Hem al-  
leen te dienen.

BOSSUET. — THOM. A KEMPIS.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur  
noodig, 't is genoeg verduldig te lijden. H. GREG.

Als eene bloem, ontluikt de mensch en hij wordt  
vertreden en vliedt heen als eene schaduw.

JOB. XVI.

Noch de kunst en zelfopoffering der geneesheeren,  
noch de verlangen van Ouders, Zuster en Broeders,  
noch de verzuchtingen, noch hunne vurigste gebeden,  
hebben bij macht geweest haar het leven te behouden.  
In de lente harer dagen viel zij als slachtoffer eener  
onmeedoogende ziekte. H. GREG

Zij was waarlijk eene deugdzaame dochter, eenvou-  
dig en rechtzinnig, onberispelijk in hare woorden en  
daden. Ook deed de goedheid harer inborst haar door  
allen die haar kenden beminnen. I. REG.

Beminde Ouders, Zuster en Broeders, JULIA verlaat  
U, hare liefde blijft u bij; zij bedankt u voor uwe  
grootte zorgen voor haar. Troost u, want na korte jaren  
zien wij elkander weder in een beter leven. Intusschen  
weest mij steeds indachtig.

R. I. P.

Audenaerde — Drukk. A. Goethals.