

"In de oprechtheid mijns harten heb ik met vreugde
alles geofferd ... (I Paral. 29.)

† VROOM AANDENKEN †

AAN

MADELEINE DE TEMMERMAN

dochter van Jozef en Elodie Van Daele

geboren te Nederbrakel, den 2 Mei 1919, en er god-
vruchtig en zachtjes in den Heer ontslapen, den
23 April 1939, gesterkt door al de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.

Lid der V. K. A. J

Waarom, Engelen uit den Hemel, waarom zijt Gij
zoo vroeg dezen lieven engel op aarde komen rooven?
Maar ach, wij weten het: als de Meester van den
oogst uitgaat dan plukt Hij liefst en eerst de volle
rijpe aren. En 'n vollen oogst van rijpe en rijkbe-
laden schooven had dit voorbeeldige kind binnen-
gehaald in korten tijd. Hare gezondheid voelde zij
sinds eenigen tijd geknakt; hare laatste lijdensdagen
waren zoo pijnlijk, maar alles verdroeg zij blijmoedig
zonder één klacht maar te laten komen over haar
bleeke lippen. UITBOETEN wilde zij in haar lichaam
wat anderen misdeden. Haar leven wilde zij OFFEREN
voor de vele menschen die niet meer gelooven, voor-
al voor de meisjes uit den arbeidersstand en voor
hare mede-kajotsters. Daarvan getuigen haar eigen
woorden die zij schreef in een brief vijf maanden voor
haar dood: "...ik wil en ik zal sterk staan voor anderen,
want er zijn zooveel menschen die niet meer gelooven;
daarom offer ik mij hier alle dagen op in de H. Commu-
nie..., met vurige liefde draag ik mij gansch op als een
offertje opdat ze zouden gelooven, en opdat er vele meis-
jes in de V. K. A. J. zouden treden; ik offer mij op voor
onze kajotsters opdat ze sterk en vroom zouden staan
in de fabrieken.."- Op haar sterfbed vernieuwde ze nog-
maals blijmoedig het offer van haar jonge leven.

Geliefde Ouders die zooveel voor mij gedaan hebt,
duurbare broers en zusters, hebt dank voor uw liefde
en uw zorgen; van uit den Hemel zal ik Gods besten
zegen over U trekken.

O mijne zusters in de Katholieke Aktie, kennissen en
gij allen die bij 't lezen dezer gedachtenis U een
vriendin zult herinneren die vandaag nog zoo jong
overleed, gedenkt altijd dat ook jonge menschen
sterven kunnen en gunt mij, uit kristene vriendschap,
de hulp uwer gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 q.)