

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-RENILDE DE TEMMERMAN

weduwe van Mijnheer

FRANÇOIS ASSEZ

geboren te Segelsem den 10 Januari 1864 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel den 6 Januari 1932
Voorzien der H.H. Sacramenten der Stervenden.

Werkzaam, zorgvuldig en ieverachtig was zij; met recht mag men haar de woorden toepassen uit Salomons spreuken: Zij heeft de wegen van haar huis gadegeslagen en haar brood in ledigheid niet geëten.

Kruisen en kwellingen genoeg heeft zij gevonden, maar hetgeen haar trooste en recht hield in druk en lijden, was hare onwrikbare hoop op Gods goedheid en barmhartigheid.

De wet der waarheid was in haren mond en geene ongerechtigheid werd op hare lippen gevonden: in vrede en rechtvaardigheid heeft zij gewandeld. Allen die haar kenden loofden, eerden, beminden haar, omdat hare levenswijze, getuigenis gaf dat zij den dienst van God ter herte nam.

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat een tranendal waar ik geleden heb. Waakt, want gij weet niet het uur dat de Heer komen zal. Want: Heden ik morgen Gij. Leert sterven bij mijn doodsbed, verheft uwe oogen ten hemel, vlucht de zonde, beoefent de deugd.

Eene gunst vraag ik van U. Wees mij steeds indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus Bermhertigheid.

(300 d. afl.)

Drukkerij O Van Nieuwenhove, Nederbrakel.