

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



## Bid voor de ziel

van

## RENÉ DE TEMMERMAN

zoon van wijlen

Omer en van Leonie HAEZEBROECK

geboren te Nederbrakel, de 6 Augustus 1896,

en er godvruchtig overleden de 8 Juli 1949.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden,



Kristene mensen mogen bedroefd zijn wanneer duurzamen hun door de dood ontnomen worden; ja zelfs mogen zij tranen storten over hun overledenen: maar het geloof zal voorzeker die bedroefden troosten en de tranenvloed stelpen door het gedacht dat zij die het leven en ons hebben verlaten, tot een beter leven zijn overgegaan. Na korte tijd zullen wij weerom met hem die wij nu bewenen verenigd zijn.

Sterven is het lot van alle mensen hier op aarde maar niemand kent dag noch uur waarop de dood zal komen; daarom achten wij voorzichtig en wijs de mens die zich in zijn leven zó aanstelt zoals hij wenst gevonden te worden bij zijn dood,

Duurbare moeder, mijn afsterven zal u bedroeven, doch troost u met de gedachte dat ik tot mijn eeuwige en gelukkige bestemming ben gekomen: bij God. Ik dank U, om de gedurige zorgen waarmede Gij mij hebt omringd ook U mijn broeders en zusters. Moge God u alles vergelden wat Gij voor mij hebt gedaan. Eén gunst vraag ik u nog: vergeet mij niet in uw gebeden.

H, Hart van Jezus, ik betrouw op U.

(300 d. afl.)

De 4 akten.

(12 j. af.)

---

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt