

Een edele vrouw is van ons heengegaan! Ondanks de diepe smart om haar heengaan danken wij toch den Heer, Die ons zulk 'n goede moeder zoo lang heeft laten behouden.

†

Bid voor de ziel van Mevrouw

## Victorina-Amelberga De Temmerman

weduwe van wijlen Mijnheer Henri Allaer,

geboren te Mater den 20 April 1856 en godvruchtig

overleden te Bevere-Oud. den 29 Oogst 1942,

*gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

«Kinderkens, laten wij niet met woord noch met de tong beminnen, maar met daad en waarheid.» *Joan. III, 18.*

Hoe trouw heeft de dierbare afgestorvene op haar langen levensweg dien gulden raad gevolgd van St Joannes, den Liefdeapostel! Naar Jezus voorbeeld, die gansch offerende liefde was voor de menschen, zou zij, als zijn trouwe volgelinge, zich voortdurend geven: in allen eenvoud en zonder berekening van eigen voordeel. De volle maat van haar moederliefde gaf ze aan haar geliefde kinderen & kleinkinderen die ze met de teederste zorgen omringde en met de schoonste voorbeelden voorging. - 'n Moeder is ze geweest, voorkomend en bezorgd, voor talloozen die bij haar herbergzaamheid en verkwikking kwamen zoeken, en die innig dankbaar haar gedachtenis in geest & hart hebben bewaard. - 'n Moeder was ze ook voor de armen en noodlijdenden: in haar diep medelijden vond ze, tot hun opbeuring, niet alleen een troostend woord, maar reikte ze ook steeds heel bescheiden 'n helpende hand. Ongetwijfeld mocht zulke hoogstaande moeder bij haar verscheiden 's Heeren bemoedigend woord aanhooren: «Kom dan, goede en getrouwe dienaar, tred binnen in de vreugde van den Heer. *Matth. XXV, 22.*

O Maria, van in de kinderjaren ben ik uw getrouw kind geweest. - Uw Rozenkrans was mijn geliefkoosd gebed. - Naast U, Moeder van smarten, heb ik gestaan in al mijn ellenden. Wees Gij thans, Maria, mijn trouwe Beschermster.

*Beminde kinderen & kleinkinderen*, ik zegen u en ik dank u voor uw teedere zorgen en hartelijke liefde, u vooral mijn beste Agnès die mij dag en nacht zoo liefderijk bijstondt. Blijven wij langs H. Misoffer & dagelijksche gebeden in innige liefde verenigd. — En gij, *bloedverwanten & vrienden*, blijft mij voorts genegen door een goed gebed.

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.* (300 d. afl.)