

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS - AMEN.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**VITAL DE TEMMERMAN**

weduwnaar van

**MATHILDE VAN HOOLAND**

Geboren te Nederbrakel den 29 April 1853, en er  
godvruchtig overleden den 27 Augustus 1937.

Versterkt door de W. Sacramenten der stervenden

Hij was lid van den Bond van het H. Hart, van  
het genootschap van den H. Franciscus Xaverius,  
en van de Confrerie der H. Barbara.

Hij was deugdzaam en godvruchtig, met een le-  
vendig geloof beziel. Vuriglijk beminde hij God  
en de H. Kerk. Als goede vader heeft hij zijne kin-  
deren wel opgevoed in eer en deugd. Vijandig van  
listen en bedrog wandelde hij gestadig in de ge-  
rechtigheid.

Met reden dan mogen aan hem de woorden van  
het H. Schrift toegepast worden ; « Mijn roem is  
deze ; de getuigenis van mijn geweten dat ik in  
eenvoudigheid des harten en oprechtheid Gods  
geleefd heb. Ik heb den goeden strijd gestreden,  
mijn loopbaan voltrokken, het geloof bewaard, met  
betrouwen verwacht ik de kroon der gerechtigheid.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, ik ver-  
laat een droevig tranendal voor het rijk van den  
eeuwigen vrede waar wij el. ander eens zullen we-  
erzien. Ik bedank u van harte voor de goede zor-  
gen mij gegeven. Dat de algoede u hier over over-  
vloedig loone. Dient den Heer in waarheid, blijft  
volharden in de liefde Gods, den God van vrede  
zal met u zijn. Gedenkt mij, gedurig in uwe gebeden

Mijn Jezus Barmhartigheid 300 d. afl.

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.