

Het sterven is de grootste daad voor allen,  
Geen strijden zal zoo zwaar als 't sterven vallen.  
De grootste daad ontvangt het hoogste loon.  
De zwaarste kamp geniet de schoonste kroon.  
(P. Weitz, Lebensweisheit.)

## Bid voor † de ziel

van Mijnheer

**Charles, Leon, Achiel DE TREMERIE**

Rekenplichtige bij de Firma Top Bronnen  
gedurende 28 jaar.

echtgenoot van Mevrouw

**VALERIE VAN DE MERGEL**

geboren te St. Amandsberg, den 11 October 1891,  
en overleden te Nederbrakel, den 9 Augustus 1936.  
Gezalfd met de H. Olie.

Mijn levensdagen zijn spoedig voorbij gevlogen, doch de laatste waren voor mij zoo ellendig dat zij schenen als in nachten veranderd. Ik werd door de hand Gods geslagen: de sterkte mijns lichaams verliet mij en mijn krachten verdwenen. Mijn kwaal was ongeneesbaar: noch de kunst der geneesheeren, noch de liefderijke zorgen mijner bloedverwanten konden er aan verhelpen; enkel kon ik mijn oogen richten tot God, die alleen redding brengen kon en troost in mijnen nood.

Zalig en wijs is de mensch die gedurende zijn leven leert te sterven, want sterven is des levens hoogste daad. — Daarom, als het morgen is, denkt dan dat gij niet zeker zijt tot den avond nog te leven en weest altijd bereid.

Duurbare echtgenoot en kinderen, ik verlaat dit tranendal met een groot verlangen naar een beter leven. Ik dank u voor uwe verkleefdheid en goede zorgen. Ik bid u, verleen mij als laatste gunst de kostbare hulp uwer vurige gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.