



Onze Vader die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam ; ons toekome Uw rijk ; Uwe wil geschiede. *H. Mattheus.*

De dood staat soms aan onze zijde en wij beletten ze niet. Wat zijn wij toch nietig in deze wereld.

Levendig geloof, staalsterke deugdzaamheid met diepgevoelde plichtbesef was de leidraad van zijn leven. Kristelijk zonder menschelijk opzicht en liefderijk voor allen, zoo was hij aangenaam aan God en deed goed aan den evenmensch. *H. Amb.*

Hij was een trouwe en zorgvolle huisvader ; zijn kinderen en zijn familieleven waren zijn groote schat.

Lieve *Echtgenoot*, gaarne hebben wij lief en leed gedragen voor ons gezin. Gij verstondt mijn zorgen. Dank, duizendmaal dank voor uwe medehulp ; dank voor uwe teedere zorgen en opofferingen gedurende mijn kwijningsdagen. Stervend hernieuw ik u mijne liefde en genegenheid.

Mijne dierbare *Kinderen*, uwe brave moeder heeft niets anders meer dan u. Haar geluk is in uwe handen. Helpt haar de kleinderen kweeken door uw goed voorbeeld. Ik leef, ik volg u. Ga dikwijls tot Jesus in de H. Communie, opdat wij daar elkander wedervinden in Hem die wij verheerlijken.

Familieleden en Vrienden, vaartwel en bidt eens voor mij.

*Zoet Hert van Jesus, ik heb betrouwen op U.
Bidt de 4 akten.*