

Wat is hier zeker ten zij de dood? Wat gij heden  
zijt dit weet gij nu, doch U is onbekend wat gij  
morgen zult wezen. H. Aug. De Civit. Dei.



BID VOOR DE ZIEL VAN

zaliger

**Maria-Petronilla De Troy**

Echtgenoot van

**Petrus-Victorius Marissens**

*geboren te St-Ulrich-Capelle den 20 November 1871  
en aldaar schielijk overleden den 13 April 1928.*

Zij was een godvreezende vrouw. Zij beijverde met vlijt al hare plichten, bestierde wijselijk al de belangen van haar huisgezin; hare kinderen wist zij kristelijk op te voeden; zij was den Heer onderworpen in de beproevingen en haar brood heeft zij in ledigheid niet geëten

Wat ons het meest vertroost, zijn hare goede voorbeelden en haar levendig geloof. Godvruchtig en heilig was haar leven; zachtzinnig en vol liefde was zij jegens haren echtgenoot en kinderen.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, Zusters en Bloedverwanten, groot is uwe droefheid bij mijn onverwacht en schielijk afsterven; buigen wij gelaten het hoofd voor Jods heiligen wil en troost u bij de gedachte dat ik dit leven verlaten heb betrouwende op Jods geheimvolle en gronde looze barmhertigheid. Blijft standvastig in uw geloof en volherdend in het gebed omdat Jod mij genadig weze.

H. Hert van Jesus, ons toekome uw rijk.  
300 dagen afl.

St-Ulrich-Capelle, V. De Bremaeker.