

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen



Bid voor de Ziel

van

**ZUSTER LAURENTIA,**

(Juffrouw Marie Joanna De Troyer,)

geboren te Meire den 15 December	1884.
geprofest bij de Zrs Maricolen te Dendermonde den 6 October	1909.
zeer godvruchtig overleden in haar klooster te Lede, versterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk den 13 Maart	1934.

De dood is verkieslijk boven een leven vol bitterheid, en de eeuwige rust boven eene aanhoudende kwijning. (Eccl. 30, 17).

Waarom was mijne kwaal zonder hoop en zonder genezing? (Jerem, 15, 18)

Heer, ik heb groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar ik heb ze met vreugde des herten verdragen uit liefde tot U. (2 Mach, 6, 30)

Zoet is het te sterven wanneer men ter liefde Gods reeds gestorven is aan al wat niet God zelf of niet voor God is.

Duurbare Ouders en Zusters onze scheiding is maar voor eenigen tijd, later zien we elkander voor eeuwig terug in den hemel; bidt voor mij. Gij bijzonderlijk mijne zusters, bruiden des Heeren, weest mij indachtig in uwe gebeden en verstervingen. Beminde medezusters, hebt dank voor uwe goede zorgen, ik zal u niet vergeten bij den Heer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

.....  
DRUKK. BEKAERT, LEDE.