

Ik heb vele beproevingen ontmoet, en heb U altijd,
o Heer, aanroepen en gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN ZEER EERWEERDEN HEER

Philomenus - Maria De Vacht

Pastoor van St-Pieters-Buiten, te Gent

<i>geboren te Ronsse</i>	1 Juli	1851
<i>Professor te Gyzegem</i>	October	1875
<i>Priester gewijd te Gent</i>	Maart	1876
<i>Professor te Dendermonde</i>	October	1876
<i>Onderpastoor te Poucques</i>	Februari	1879
<i>Onderpastoor der Vlaamsche kerk te Parijs</i>	Augustus	1880
<i>Pastoor aldaar</i>	December	1887
<i>Bestuurder van Schreiboorn en der Zusters van Liefde (huis H. Joseph) te Gent</i>	Maart	1893
<i>Pastoor van St-Pieters-Buiten te Gent</i>	October	1901
<i>aldaar godvruchtig overleden, versterkt door de laatste HH. Sacramenten</i>	23 Januari	1907

Mijne beminde parochianen, ik ben weinigen tijd onder u verbleven... Ik hoopte nog eenige jaren voor uwe zaligheid te mogen werken... Het heeft God niet behaagd... Mijn leven offer ik aan God op, voor mijne parochianen, de Congreganisten, de kinderen der scholen en der patronagiën... Dat zij allen voor mij bidden..EE.HH. Onderpastoors, Broeders en Zusters der scholen, ik bedank u voor uwe hulp... De vergelding wacht ons in den Hemel ; daar zal de blijdschap groot zijn. *(Woorden door den stervende geschreven).*

Heb medelijden met mij, o God, volgens uwe groote barmhertigheid. (Ps. 50.)

Jezus, Maria, Jozef.

A. Dobbelaere Kortrijkschen steenweg 406, Gent