

Waakt en weest bereid, want ge weet noch dag
noch uur, wanneer de Zoon des menschen zal
komen om u te oordeelen.



ZALIG AANDENKEN VAN
Joannes Franciscus DE VALCK

echtgenoot van

Anna Maria MOSTINCKX

*Voorzitter van de Kerkfabriek,
lid van de Voortplanting des Geloofs,
van de H. Familie en van den Welk. Kruisweg,
geboren te Ternath den 26 October 1844 en god-
vruchtig in den Heer ontslapen te Sint-Martens-
Bodeghem, den 5 Maart 1918, voorzien van de
HH. Sacramenten.*



Hij was een man van geloof, een vrome christene
met hart en ziel aan Kerk en Godsdiens verkleefd,
godvreezende echtgenoot en voorbeeldige huis-
vader, vervulde hij met iever zijne plichten en gaf
aan zijne kinderen de schoonste lessen der christe-
lijke deugden.

De rechtveerdige sterft gerust, zijne dood is het
einde van het tegenwoordig leven en het begin
van het beter leven H. Bernardus.

Vaartwel, lieve Echtgenote, Kinderen en Klein-
kinderen. Ik verlaat u - Gelijk de vluchtende
schaduw, zoo is mijn leven verdwenen. Bedroeft
u niet gelijk deze die geene hoop hebben, want wij
zullen ons eens bij den Heer wederzien, en dan zal
uw hert zich verblijden en niemand zal uwe vreugde
afnemen.

Zoet hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quadr. afl.

Sint-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.