

Wij leggen onze tranen en gebeden neder op het graf van hem dien we zoo teer beminden.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

ALFONS DE VALKENEER

weduwnaar van Mevrouw

Victorine GAUBLomme

geboren te St Martens-Lierde, den 26 Juni 1869 en er godvruchtig overleden, den 17 November 1936. Gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
Lid van den Bond van 't H. Hart en van de Confrerie van de H. Barbara.

Hij had van jongsaf de deugd leeren kennen, be-
minnen en beoefenen; voor allen is hij een toon-
beeld geweest van eenvoudig kristelijk geloof, van
zorgvuldige werkzaamheid, gelatene onderwerping
en verdueligheid. — Hij was een man van de kris-
telijke daad en van goeden raad; om de oprecht-
heid zijner deftige handelwijze, om de voorzichtig-
heid zijner woorden genoot hij de achting der
mensen en werd er door bemind. — Hij zocht
nooit de luidruchtigheid der wereld, kende slechts
het geluk van een innig familieleven, wilde immer
deel uitmaken van al wat tot bevordering van
deugd en kristelijk leven werd ingericht, om aan
z'ne kinderen een voorbeeld van kristelijkheid en
deugdzaamheid na te laten.

Hij beefde niet in het uur der dood die met rasse
schreden naderde, maar zag haar kalm te gemoet,
overtuigd dat de reinheid van zijn leven, de hulp
onzer gebeden en de voorspraak van Maria, zijne
en onze Moeder, hem den hemel zouden openen.

Bemide kinderen, mijne taak is hier volbracht,
mijn uur is geslagen. Vaarwel, gij allen die mij be-
mind en bijgestaan hebt. Eéne zaak wil ik u allen
nog eens op 't hart drukken: gedenkt altijd de
zalige lessen en voorbeelden die gij van vader en
ook van moeder hebt ontvangen, en blijft ons ge-
dachtig in uw dagelijksche gebeden.

Zoet Hart van Jesus, wees mijn heil! 100 d. afl.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 24510.