

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen.



**BID VOOR DE ZIEL**  
van Mijnheer  
**FRANS DE VAERE**

weduwenaar van **Mevrouw Leonie DE GRYSE**

geboren te Gent, den 17 Augustus 1860 en overleden te St-Amandsberg, den 25 Februari 1945 voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

---

Den ouderdom, bereikt op den weg der rechtvaardigheid is een kroon van waardigheid.

(Spreuk XVI 31)

Hij was rechtvaardig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad; hij was eerbaar van zeden, voorzichtig in al zijne werken en vreedzaam, hij was een man van goeden raad, zijn rechtschapenheid en zijne goede handelwijze deden hem vrienden ontmoeten in iedereen; daarom zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Hij heeft zijne kinderen in eer en deugd opgebracht, hun van jongs af leerende 't kwaad vluchten en 't goed doen; en God beloonde hem, want binst zijne dagen van ziekte werd hij met de teederste liefde en zorg omringd.

Duurbare kinderen en kleinkind, ik dank u voor al uwe genegenheid. Nu waak ik van uit den Hemel over u. Gedenk mij in uwe gebeden, en leeft zoo dat wij eens allen samen de eeuwige vreugde kunnen genieten.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

---

Drukk. Hermes, De Somerstr. 3, St-Amandsberg