

In vrede zal ik slapen en rust genieten want Gij, o
Heer, Gij alleen hebt mij in de hoop bevestigd.
Ps. IV, 9 - 10.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

EMMA DE VENTER

Echtgenootte van

Mijnheer PETRUS GERNIERS,

*geboren te Sulstique, den 26 Februari 1870 en godvruchtig
overleden te Elsegem den 30 December 1933,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.*

**Zij was lid van den bond van het H. Hart en van
de 3^{de} Orde van den H. Franciscus.**

Zalig is de mensch die met geduld de kwellingen
verdraagt, want als zijn deugd zal beproefd zijn, zal hij
de kroon des levens ontvangen, welke God beloofd
heeft aan hen, die Hem liefhebben. *J. 1 - 12.*

In stillen eenvoud heeft zij haar leven doorgebracht,
God dienende door arbeid en gebed. De vreugden der
wereld konnen haar vroom christelijk gemoed niet ver-
leiden: haar dagelijksch genot vond ze in den huiselij-
ken kring en haar feestvreugden in Gods tempel.

Duurbare echtgenoot, hoe pijnlijk valt u niet het schei-
den: wij waren zoo gelukkig samen; maar, zijt gij nu
in droefheid, vergeet toch niet, dat wij in den Hemel
elkander zullen wedervinden, en dat daar het geluk
ons niet meer zal worden ontnomen.

Goddelijk Hart van Jezus, breng de zondaars tot in-
keer, maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen
des Vagevuurs. *300 dag. afl.*

R. I. P.