

Weest bereid... want gij weet noch dag noch uur!



BIDT TOT ZIELLAFENIS

van Mevrouw

VICTORINE = ELVIRE

DE VEYLDER

Echtgenoot van Heer PAUL FEYS

geboren te Aalet den 9ⁿ Juni 1890

en haastig overleden te Meenen den 11ⁿ Januari 1947,
na ontvangen te hebben het H. Oliesel.

Men wenschte haar, in deze Nieuwjaardagen een lang en gelukkig leven. God schonk haar, zoo hopen wij, het *eeuwig* leven en de *opperste* zaligheid! Want zij was de vrome en sterke vrouw,

sterk door haar diep geloof,
door haar uitmuntende goedheid,
door haar rusteloze werkzaamheid,
door haar trouwe plichtsbetrachting.

Zij was enkel bedacht op God en op allen die God aan haar moederlijke liefde had toevertrouwd: zichzelf wist zij steeds te vergeten en op te offeren.

Daarom spaarde O. L. Heer haar den zwaren last van den doodstrijd en riep haar schoone ziel onverhoeds tot Zich in de eeuwige Vreugde.

Beste man, kinderen en kleinkind: ik heb u allen evenzeer en om ter meest bemind: deze liefde sterft niet. Mijn mond zwijgt voor altijd, maar mijn leven spreekt en blijft spreken. Volgt mijn voorbeeld na: dat ook door u allen God en het huisgezin de eerste en beste zorgen gewijd mogen worden! Dank voor uw innige liefde. Bidt nu voor mij en tot weerziens in den hemel!

Dierbare familie en kennissen, vergeet mij niet in uw gebeden. Eens komt *ook gij* aan de beurt.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Druk. Mafaut-Englebert.