



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Rosalia-Elisa DE VIDTS

weduwe in eerste huwelijk van

Mijnheer Frans De Troyer

en in tweede huwelijk van

Mijnheer Alfons Van Biesen

geboren te Aalst, den 13 April 1895 en er
godvruchtig overleden den 6 April 1939
versterkt door de H.H. Sakramenten.

Wanneer we denken aan moeder komen onze oogen vol tranen. Zij was zoo goed en zoo zorgzaam voor ons. Doch nu ze met God vereenigd is daarboven zal zij verder over ons waken en voor ons bidden. Zij voelde de dood naderen en bereidde er zich toe, als een vurige kristene die zij was.

Met de meest stichtende godsvrucht en de bewonderenswaardigste onderwerping heeft zij aan God het offer van haar leven gebracht. Indien wij weenen Moeder, dan is het omdat de scheiding ons het hart verscheurt; maar uw aandenken zal ons bijblijven als 'n heelende balsem.

Vaarwel teergeliefde kinderen in den hemel zal ik over u waken. Aan u teergeliefde broeders en zuster vertrouw ik mijn kinderen toe, maakt er echte kristenen van.

En u zeer Eerwaarde Zusters en al dezen die mij verzorgd hebben: « dank ». In den hemel zal ik voor u bidden. Ook gij vergeet mij niet in uwe gebeden.

De plechtige Lijkdienst gevolgd van de Begrafenis zal plaats hebben op Dinsdag 11 April 1939, te 9 ure, in de kerk van O. L. Vrouw Bijstand te Aalst-Milbeek.

Men vergadere aan de Kliniek, te 8,30 ure.

Aalst, druk. J. Van Nuffel-De Gendt.