

Het geluk van deze wereld ontsnapt ons op het oogenblik waarop we denken het te genieten.



BID VOOR DE ZIEL VAN

GHISLAIN DE VILLE

echtgenoot van

Floride VAN DER STICHELEN

geboren te Delftinge,

den 29 December 1902 en overleden te St. Maria-Lierde den 20 October 1944.

Hij was een vurig strijder onder de scharen van het arbeidende volk. Steeds stond hij aan de spits in de verdediging en de opeïsching der rechten van zijn makkers.

Die eerlijke opene strijd bracht hem tot vervolging van Gestapo en verraders onder de bezetting.

Na den terugkeer uit zijn krijgsgevangenschap, werd hij distriktkommandant van het partisanenleger en dat gedurende drie en half jaar.

Weest indachtig, dat gij maar eens zult sterven en dat na dit leven, hetwelk ten langste nog zeer kort is, de loon der uitverkorenen nog alleen eeuwig is. Dat er dan al uw streven er naar gericht zij om deugdzaam te leven, ten einde altijd bereid te zijn om de eeuwigheid in te gaan.

Duurbare echtgenoot, leg al uw kommissien in den schoot der gerechtigheid. Draag groote zorg voor onze kinderen.

Bemide kinderen, bemint elkander met ware broederlijke liefde. Eert moeder al de dagen van haar leven.

Kameraden en strijdmakkers, bewaart trouw mijn aandenken. Leeft onder elkander in vrede en eendracht zooals ik het met u eens was.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! 300 d. afl.

Van dendriessche De Vleeschauwer Nederbr.