

Van krachten uitgeput, stierf zij in eenen gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd, gekomen tot de volheid der dagen.

GEN. 25-8.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Catharina DE VISSER

weduwe van

JOSEPHUS PEERAER

*geboren te Ryckevorsel den 25 December 1824
en zeer godvruchtig overleden te Wortel,
den 10 Januari 1905*

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

—o—o—o—
Zij was door allen geëerd, omdat zij den Heer grootelijks vreesde, en niemand sprak het minste kwaad van haar. JUDITH, 8-8.

De zoetste vertroosting, die men in het graf mede neemt, is de getuigenis dat men eene onberispelijke echtgenote, eene oprechte en standvastige vriendin, eene teedere en liefdevolle moeder geweest is, en aan zijne kinderen het voorbeeld van alle kristene deugden heeft achtergelaten. H. FRANC. VAN SALES.

O Maria, gij die mijn hart altijd bemind, mijne tong altijd geprezen heeft, bid voor mij.

H. BONAVENTURA.

Mijne geliefde, nog een weinig tijds, en gij zult mij wederzien. JOAN. 16-16.

Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

R. I. P.

Hoogstraten. — Drukk. L. Van Hoof-Roelans.