

Dien dag, toen de avond gekomen was, sprak Jezus tot hen : " Komt, laten wij oversteken naar den anderen oever ."
Mc IV 35.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van Mevrouw

COLETA VAN DROOGENBROECK

*geboren te Erpe den 26 Januari 1873 en er
godvruchtig overleden den 14 Augustus 1946.*

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van den bond van 't H. Hart en van andere
godvruchtige genootschappen.

Gods goedheid had hem gezegend met een rijken geest en een edel en vroom gemoed; zijn levenswet lag in deze woorden : werken en bidden.

Hij was een vader, vroom in zijn gebed, wijs in zijn leiding, schoon in zijn voorbeeld, rusteloos in zijn arbeid, nederig en dankbaar in de zegeningen die God over zijn gezin bracht.

Er zijn ouders die een priesterziel hebben, in volle waarheid, hij ook. En door zijn voorbeeld en gebed mocht hij van God verkrijgen zijn eenigen zoon tot het altaar te brengen en daar aan Christus' kerk weg te schenken. Dit offer werd zijn zoetste troost.

Dierbare echtgenote we waren zoo gelukkig, we hoopten nog enkele jaren samen bij onzen zoon priester door te brengen, de Heer heeft er anders over beschikt, zijn H. Naam zij gezegend. Heb dank voor uw zoo liefderijke zorgen, van hierboven waak ik over u.

En gij mijn zoon priester, onthoud den raad dien ik u gaf bij uw priesterwijding : " wees op d'eerste plaats priester voor het volk " gedenk mij aan het altaar van den Allerhoogste.

Beminde Bloedverwanten en vrienden bidt voor mij en tot weerziens in den hemel.

Maria, leid hem mee ten hemel, hij wachtte op uw schoonste feest.

Druk Van Hoestenbergh, Maldegem.