

De eerste gratie die een mensch ontvangt is van
ene moeder te hebben naar Gods Hart. Kard. Pic.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Coleta De Vleeschouwer

echtgenootte van Mijnheer

THEOPHIEL MINCKE

geboren te Elst den 26 Oogst 1862 en aldaar
godvruchtig overleden den 13 December 1930
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden
Zij was lid van den wekelijkschen kruisweg.

Niets is zekerder dan de dood; maar niets is
onzekerder dan het oogenblik waarop zij ons zal
treffen. Het is om altijd bereid te wezen dat Jezus-
Christus ons zegt dat Hij zal komen als een dief
in den nacht. (H. Ligorius)

O dood, o groot geheim der dood, hoewel leert gij
ons kennen wat wij in de wereld zijn, H. Alphonsus

Zij was eenvoudig en oprecht van herte, beminde
de rechtvaardigheid en vreesde God. Met wijs beleg
wist zij haar huisgezin te besturen.

Vaarwel beminde Echtgenoot, Lieve Kinderen en
Kleinkinderen, bemint elkander, weest God ten allen
tijde getrouw, eert uwen Vader en blijft uwe Moeder
in uwe gebeden en H. Communiën indachtig

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q. afl.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U
300 d. a. l.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
300 d. afl.

Drukk, O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.