

God had ze ons gegeven. Hij heeft ze ons ontnomen.
Zijn Naam zij gebenedijd.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Coleta De Vleeschouwer

weduwe van den Heer

LUDOVICUS DE PESSEMIER

Geboren te ELST, den 11 September 1863, en aldaar
godoruchtig overleden den 30 October 1936.

Voorzien van de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Lid van de Confrerie van 't H. Hert, van 't Apostolaat
des Gebeds en andere
godvruchtige genootschappen der Parochie.

De Heer heeft voor den mensch het getal der jaren vast-
gesteld en niemand kan een stap verder gaan:

Gisteren nog scheen deze kloeke vrouw de jaren te
kunnen trotseeren. Vandaag ligt ze getroffen door een
onverbiddelijke kwaal in de armen van de dood die ze
met kristene gelatenheid en gerust geweten teemoet zag.

Wij moeten haar niet beweenen want zij is het loon
harer deugden gaan ontvangen want deze bezorgde huis-
vrouw en godvreezende moeder had voor oogen het heil
en geluk van haar huisgezin.

Vaarwel, geliefde *Kinderen en Kleinkinderen*, ik verlaat
een wereld vol ellenden voor ons hemelsch vaderland, en
gij beminde *Kinderen*, onthoudt mijne heilzame lessen en
voorbeelden, ik ga tot Vader in den hemel. dank voor
uwe verkleefde zorgen en toont uwe dankbaarheid en ge-
negenheid met voor uwe ontslapene Ouders een dagelijks
gebed te storten.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid 300 d.afl.

De dertigste zullen gelezen worden in de Kerk
der Eerw. Paters (La Houppe Floesberg)

Marcel Van Nedervelde — Elst.