

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen. 100 dag. afl.

Zijn afsterven bedroeft ons, maar zijne nagedachtenis zal ons altijd duurzaam blijven.



ZALIG AANDENKEN VAN

DEN EERZAMEN JONGELING

Clement Libert De Heeschouwer

zoon van HENRI en HONORINE DE LA HAYE,

Soldaat bij de Carabiniers-Wie'rijders

geboren te Paricke, den 10 Juli 1892 en gesneuveld op het veld van eer te Haelen-Diest, den 12 Oogst 1914.

Hij maakte deel van het leger der dappere helden onzer edele Belgische Natie, dielijdende strijdende, « HOU EN TROU » bleven en vielen voor de allerheiligste rechten, ter verdediging en behoudenis van hun eerlijk en glorierijk Vaderland, tegen den aanval van vijandelijke mogendheden.

Onderdanige zoon, voorbeeldige broeder, goede christen, deftige werker, dappere krijgsman; ziedaar de eertitels van dezen held. Hij is dan uit het leven gescheiden, niet alleen de jongelingen maar ook den ganschen volke, de geheugenis zijner dood, tot een voorbeeld van deugd van kloekmoedigheid nalatende IIM.

Beminde ouders, lieve broeders en zuster, de banden die ons vereenigden zijn niet gebroken door de dood. Acht u gelukkig hem te tellen onder de vrome mannen, die voor de redding en vrijheid van België streden en hun bloed gaven.

Naast onzen goddelijken Vader in den hemel blijf ik U beminnen en voor U bidden: gij ook vergeet mij niet.

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijn heil!

300 d. afl.