

Wie aan den dood denkt, begint te leven.
(Spreekwoord.)



Bid voor de ziel

van Mijnheer

EDWARD DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

LEONA THOMAS

geboren te Nederbrakel, den 24 November 1901,
en smartelijk verongelukt in de koolmijnen te
Hensies-Pommerœul, den 15 Maart 1938.

Wij sidderen nog bij het terugdenken aan het oogenblik waarop wij, geheel onverwachts, het wreede nieuws vernomen dat deze man door den dood meedoogenloos en met één slag was weggerukt uit den vollen bloei van het leven.

Wij treuren om den dood van hem die 's morgens nog, vol levenslust, zijn vrouw en talrijke kinderen verliet om voor hen te gaan arbeiden en... die enkele uren daarna levenloos werd teruggebracht.

Doodsleed is wel de grootste smart. Doch daarvan kan heel bijzonder gezegd worden dat het een leeraar is, Zijn stelling is kort, bondig en hard: Gedenk uw dood. — Doodsleed leert ons te sterven. Sterven is immers een levensplicht; zooals men geheel zijn leven lang moet leeren te leven, zoo moet men ook geheel zijn leven lang leeren te sterven.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen, het uur onzer scheiding slaat veel rasser dan wij het verwacht hadden. Doch weest daarom niet ontroostbaar, maar bidt met kinderlijke onderwerping: "Vader, dat niet onze wil, maar de Uwe geschiede; dat Uw Naam gezegend zij! „ God is goed en Hij slaat niet of Hij zalft meteen. Hij zelf zal uw troost en uw sterkte wezen.

Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.
Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.