

Wij moeten ons aan Gods wil onderwerpen, hoe bitter het ons ook valle, omdat Hij oneindig wijs en liefderijk is.



Bid voor de rust der ziel
van Mijnneer

Emile DE VLEESCHOUWER

Echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE LOOSVELT

geboren te Michelbeke, den 13 November 1902 en
alwaar overleden den 8 Maart 1925

Versterkt door de H H Sacramenten der sterfenden.

Hij was lid van het Xaverianengenootschap.

Zalig hij die zijn stervensuur steeds voor oogen houdt - want ter ure waar men het niet vermoedt zal de Zoon des menschen komen - wees dus altoos gereed; en leef zoodanig, dat de dood u nimmer onvoorbereid aantreffe.

Hoe gelukkig en verstandig is hij die nu zoodanig poogt te zijn in het leven, als hij wenscht bevonden te worden bij den dood.

Zorg nu, alwat gij zorgen kunt; want gij weet niet, wanneer gij zult sterven: het leven der menschen sniet immers als een schaduw ijlings voorbij.

Duurbare Echtgenoot, Teergeliefde Moeder, Beminde Broeders en Zusters, God beproeft u schrikkelijk; maar buigt het hoofd voor zijn aanbiddelijke wil en bidt, vol vertrouwen in zijn oneindige goedheid en barmhartigheid, dat Hij mij de eeuwige rust geve. En het eeuwig licht mij verlichte.

Allerheiligste Hart van Jezus, wij hebben betrouwen op U.
(300 d. a.j.)

Hij ruste in vrede! Amen.

Nederbrakel, Drukk. O. Suratacourt-Blommaert