

Al stierve de rechtveerdige epen o.
wachten dood, hij zou nochtans in ruste z.
(Sap IV. 7,

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Henri DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van Mevrouw

HONORINE DELAHAYE

geboren te Paricke den 27 Juni 1854 en aldaar
godvruchtig overleden den 12 September 1929,
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid der confrerie van de H. Barbara.

De smarten d. dood hebben hem omringd...
in zijne ontsteltenis heeft hij den naam des
Heeren aanroepen... en tot Hem gezegd : Mijn
God, dat uw heilige Wil geschiede.

Ps. XVII. Matth. VI.

Overtuigde christen, beminde hij Gods
waarheid; goed van harte, toonde hij zich ge-
dienstig jegens iedereen; zorgvuldige huisva-
der: waakte hij op de belangen van zijn huis-
gez. en droeg zorg voor de opvoeding zijner
kinderen.

H. Frans de Sol,

Beminde echtgenoot, stort geene nuttelooze
tranen maar stel uw betrouwer op God, en gij,
mijne lieve kinderen en kleinkinderen, eert
uwe moeder, en vergeet mij, uwen vader, niet
in uwe gebeden.

Zoet Kind van Jesus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. (300 dag. afl)

Druk. Vanderdonckt, Lessines.