

O Hellig Kruis, onder uwe schaduwe rust en hoop ik,



## Bid voor de Ziel

van

# HORTENCE DE VLEESCHOUWER

echtgenoot van

## HENRI DE ROOZE

geboren te Oprakel den 14 Juni 1875 en er  
godvruchtig overleden den 25 September 1947.

Lid van de Confrerie van het H. Hart, de  
Voortplanting des Geloofs en andere.

---

Eene brave huisvrouw, wie zal ze vinden ! De duurzame overledene was steeds voor heel hare omgeving 'n voorbeeld van schoone christelijke deugden ; godvruchtig, stipt en nauwgezet in 't vervullen harer plichten. — Opperuimd en vlijtig bij haar dagelijks werk, gedienschtig, minzaam en zachtmoedig in haren omgang was ze door eenieder die haar kende geëerd en bemind. Door kwellingen overvallen heeft zij deze met geduld verdragen. Voorzeker heeft de Heer haar in genade ontvangen, en haar het loon der uitverkoornen voorbehouden. — Mijn beminde Echtgenoot, de goede God roept mij tot Hem. — Hard is deze beproeving voor U, Dat niet onze wil maar deze des Heeren geschiede en gezegend zij !

En gij mijne geliefde Zonen bewaart in uw hart het aandenken, uwer moeder, wandelt getrouw in de vrees des Heeren die ik zoo diep in uw harten plantte. — Eert en bemint uwen vader en bidt veel voor mij, gij vooral mine kinderen en bloedverwanten en de vrede des Heeren zal met u blijven.

Genadige Jezus geef haar de eeuwige rust,  
300 d, aft.

R. I. P.

---

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt