

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd heeft.

H. Aug.

† BID VOOR DE ZIEL †

van

Hortensia De Vleeschouwer

weduwe van

AUGUST VAN DE MERGEL

Geboren te Elst den 27 Mei 1854 en aldaar godvruchtig overleden den 7 Maart 1939.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der Stervenden.

Lid van de parochiale Genootschappen.



Die deugdzame vrouw was vol van geloof. Zij beminde God en zijne Kerk, onwankelbaar en tot het einde van haar leven, getrouw aan haren godsdienst, stierf zij met een gerust geweten en in de vrede des Heeren,

De ouderdom is eene eerekroon als zij op den weg der deugd gevonden wordt. Spr. XVI.

Iedereen bemint de mensch die eenvoudig en openhartig is die nooit met list en bedrog omgaat, die rechtzinnig is in zijn spreken, zoodanig dat zijn mond altijd overeenkomt met zijn hert.

A. Vinc.

Vaartwel, beminde kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, ik heb de lasten van mijne oude dagen met liefde tot God verdragen. Hij zal mij barmhartig zijn, ondersteunt mij door uwe vurige gebeden. eens zijn we voor eeuwig vereenigd in den Hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d afl.

Uitgever Georges Van Nedervelde Elst.