

De Heer, die hem ons gegeven had tot vreugde,
tot troost, tot voorbeeld, heeft hem ons ontnomen.
De naam des Heeren zij gebenedijd.

ZALIGE † GEDACHTENIS
van Mijnheer

François De Vleeschouwer

ZOON VAN

HENRI EN LEONIE LEYMAN

Brigadier bij het 2^e Jagers te paard.

geboren te Michelbeke,
den 29 September 1890 en overleden in het Krijgs-
hospitaal te Brugge den 11 November 1918.

Hij was een doorbraaf christen jongeling. Thuis
was men fier over hem en gansch de parochie zag
hem gaarne om zijne minzaamheid en rechtscha-
penheid.

Moedig trok hij ten strijde voor het duurbaar
Vaderland en altijd was hij een toonbeeld van
trouwe plichtvervulling. Nauwelijks tien dagen
voor zijne dood schreef hij nog aan zijnen broeder
soldaat om hem aan te moedigen in den heldhaf-
tigen strijd voor het Vaderland.

De Heer beloont den moed van den soldaat ; en
de dood, met christene gelatenheid aanvaard, ver-
zekert hem de eeuwige kroon. Kard. Mercier.

Beminde Ouders, Broeders, Zuster en Familie,
gij bijzonderlijk broeder Prosper die met mij zoo
dapper hebt gestreden, gij weet hoe teeder ik u
allen beminde en mijne brieven getuigen hoe gaarne
ik in uw midden ware weergekeerd. Doch God heeft
het anders gewild, Hij heeft mij tot zich geroepen,
ik ga triomf vieren in den hemel. Troost u in die
christene gedachte, in den hemel ben ik gansch aan
God, ik bezit Hem ; in Hem zie ik u, in Hem bemin
ik u, ik denk aan u, ik leef met u, ik bid voor u.

H. Ambrosius.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. (300 d. afl.)

Heilige Jozef, vriend van het H. Hart van Jezus,
bid voor ons. (100 d. afl. ééns daags.)

Nederdrakel, Drukk. Oscar Suruiacourt.