



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**Pieter DE VLEESCHAUWER**

weduwnaar van wijlen

**Victorina ROELANT**

en van wijlen

**Maria-Gustava BRILLE**

geboren te Nederbrakel den 1 Juni 1858, en er  
godvruchtig overleden den 2 December 1937,  
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was Lid van den Bond van het Heilig Hart en van  
andere godvruchtige genootschappen.

De ouderdom, bereikt op den weg der recht-  
vaardigheid, is eene kroon van waardigheid.

(Spreek XVI, 31)

Hij was een goed echtgenoot en vader, was  
voorzichtig in zijnen handel, sterk verkleefd aan  
den godsdienst, gehoorzaam aan het Opperhoofd,  
vervulde op tijd zijne plichten jegens God, leerde  
God vreezen, de zonde vluchten, God wel be-  
minnen en er naar te leven. (Canisius)

Aan een vurig karakter paarde hij den echt  
christelijken geest; getuigen daarvan zijn laatste  
woorden: « Ik vraag vergiffenis aan al wie ik iets  
misdaan heb, ik vergeef aan al wie mij iets misdaan  
heeft, ik vraag vergiffenis aan God ».

Beminde Kinderen, Kleinkinderen, Bloedver-  
wanten en Vrienden, de dood heeft ons niet gansch  
gescheiden, laten wij vereenigd blijven door de  
gemeenschap der Heiligen, vooral als wij bidden en  
communiceeren; vaartwel en gedenkt u mijner.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
(300 d. afl.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel