

Geloofd zij Jezus-Christus - Amen,

BID VOOR DE ZIEL

van

Renilde DE VLEESCHAUWER

weduwe van

Livinus VAN HOORDE

geboren te Nederbrakel, den 5 October 1864,
en er godvruchtig overleden den 8 October 1931,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Deze brave moeder heeft in ons midden geleefd, nederig en bescheiden, in alles zich zelve vergevend en enkel bekommerd met het geluk harer talrijke kinderen. Zij was waarlijk de vrouw naar Gods hart, zachtmoedig, werkzaam, godvrezend, rechtschapen, vol toewijding en verkleefdheid, verduelig in het lijden, in alles vertrouwend op God, haar steun en haar sterkte. De dood is tot haar gekomen, maar zij heeft haar niet gevreesd, zij heeft haar aanroepen als een engel, die haar in 't aanschijn zou brengen van Jezus en zijne H. Moeder Maria, in den zoo vurig betrachtten hemel, waar zij haar beminden echtgenoot zou gaan vervoegen en haar dierbaren kroost zou afwachten.

Hoe gelukkig voelde zij zich : ziende met welke liefdezorgen zij omringd was en verpleegd; hoe dankbaar aan God, over de groote gunst, de geliefde dochters die zij hem ten offer bracht daar bij haar te zien, gereed om hare minste wenschen te voorkomen.

Duurbare Kinderen, ik dank God dat Hij mij U als troost gaf in mijn leven. Ik smeed U zooveel moeite niet te verijdelen die ik mij gegeven heb. om U ieverig te maken in den dienst van den Heer.

Wees mij indachtig in uwe gebeden. Vaarwel!

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel.