

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Theofiel DE VLEESCHAUWER

Weduwnaar in het 1e huwelijk van

Mevrouw **ZENOBIE PIETERAERENS**

Echtgenoot in het 2e huwelijk

van Mevrouw **BERTHA DE CUBBER**

Hij was lid van de **Confrerie van het H. Sacrament**, van den **Bond van het H. Hart** en van het **Xaverianengenootschap**.

Geboren te Michelbeke, op 15 October 1872, en godvruchtig overleden te Opbrakel, op 26 November 1939, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden.



Wie God vreest moet voor den dood niet schrikken, want Hij is de oorsprong en de aanvang van 't ander leven. (Eccl. I.13.)

Gelukkig de man die den raad der goddeloozen niet heeft gevolgd, die op den weg der zondaars niet heeft gestaan, doch wiens wil aan de wet des Heeren onderworpen is. (Ps. 1-2.)

De duurzame overledene leefde volgens zijn Kristelijk geloof en heeft ten allen tijde den Heer gediend en beleeden. Daarom zal God hem genadig zijn en hem het loon schenken dat Kristus beloofde in het Evangelie: "Die Mij belijdt voor de menschen dien zal Ik ook belijden voor mijn Vader in den Hemel..."

Moge het eeuwig licht hem verlichten, o Heer, in het gezelschap Uwer Heiligen, in eeuwigheid; want goeder-tieren zijt Gij! (Mis der Overl.)

Bemide echtgenoot, heb dank voor uw liefderijke zorgen; troost u, weldra zien wij elkander weer in den Hemel.

Duurbare kinderen, toont mij voortdurend uw liefde door moeder dubbel te beminnen en veel voor mij te bidden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. en 7 quadr.)

BEDANKEN.

Drukk. Magerman, Strijpen-Zottegem. Tel. 376.