

Gelukkig de mensch die altijd de uur zijner dood voor oogen heeft en zich dagelijks bereidt om te sterven.

Nav.

Bid voor † de ziel

van *Mijnheer*

VIKTOR DE VLEESSCHAUWER

zoon van wijlen *AUGUSTINUS* en van

wijlen *PETRONELLA ROEGIERS*,

lid der broederschappen van het H. Sakrament, van den H. Franciscus-Xaverius, van het H. Hert en van de H. Barbara,

geboren te Oost-Eekloo, den 31 Maart 1843 en aldaar schielijk overleden, den 1 Maart 1920, na des morgens nog godvruchtig de H. Communie ontvangen te hebben in zijne parochiekerk.

—♦—
Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien: zijn leven lang heeft hij de zonde gevluht als het grootste kwaad en dagelijks heeft hij zich in de deugd geoefend: nooit heeft hij de aardse goederen noch de wereldsche vermaken betracht, zijne eenige voldoening was in de eenvoudigheid van zijn hart den Heer te dienen, dagelijks de H. Communie te ontvangen. Daarom heeft hij in zijn uiterste den troost genoten van een rein geweten als een voormaak van den eeuwigen vrede; daarom ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

De dood, o Broeder, gelijk het schip dat den reiziger op den anderen oever overzet, heeft u ver van de moeilijkheden en het lijden gebracht; zij is bedroevend voor mij omdat zij mij van u gescheiden heeft.

Dierbare Bloedverwanten en Vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden en aan het Altaar des Heeren.

Maak, o H. Jozef dat ons leven onschuldig voorbij ga en dat het altijd in zekerheid weze onder uwe bescherming.

(300 dagen aflaat).

R. I. P.

V. De Muynck, kloet'kapper. Oost-Eekloo.
Aannemer van drukwerken.