

Ik heb den Heer afgewacht met verdueligheid
Hij heeft mijn gebed verhoord en mij uit mijn lijden
verlost (Sp. 39)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VIRGINIE DE VLEESCHAUWER

echtgenoot van Mijnheer

J. B. VAN DER SNICKT

geboren te Elst den 1 Januari 1859
en aldaar overleden den 7 Mei 1926

versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden
Zij was lid
der Confrerien van het H Hart en het H Sakrament

Zij was een Verstandige en kloekmoedige vrouw
Zij opende haren mond voor wijsheid Prov. 31
Zij was zorgvuldig om haar huishouden wel te
besturen en heeft haar brood in ledigheid niet gee-
ten Prov.
Eene vrouw die den Heer vreest is lofwaardig.
Prov.

In vrede zal ik slapen en rust genieten want gij,
o Heer hebt mij in die hoop bevestigd Spr. 4
Duurbare echtgenoot kinderen en kleinkinderen
hebt dank ik voor uwe liefde en zorgen. Bemind
elkander U verlatende vraag ik geene tranen maar
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde 7 j 7 qu afl.
H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300 dagen afl.

Drukk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.