

Rechtzinnig handelen, beminnen hetgeen waar is, verachten hetgeen valsch is, het goed doen zonder ijdelheid... Ziedaar waarin de wijsheid der rechtveerdigen uitschijnt. (H. Greg.)



Bid voor de ziel

VAN MIJNHEER

ALFONS DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA DE WOLF

*Gemeenteraadslid van Nederbrakel en
Sekretaris der gemeente Elst.*

Geboren te Elst den 23 Januari 1863 en godvruchtig overleden te Gent, den 2 October 1909.

Versterkt door de HH. Sacramenten.



Wij hebben dezen goedhertigen man lief gehad die nederig was in zijnen rang van overheid, begaafd met reinheid van gemoed en zachtzinnigheid van inborst, zooals God den mensch bemint; wij hebben hem lief gehad en daarom volgen wij hem naar het land der levenden en zullen hem niet verlaten tot wij door onze tranen en gebeden hem zullen binnengeleid hebben in den Hemel waar zijne verdiensten hem roepen. H. Ambr.

Om zijn edelmoedig en medelijdend herte wierd hij van iedereen bemind, ook was zijn haastige dood een algemeene rouw, gansch het volk beweevende dezen goeden man en verkondigde zijne liefdeswerken.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen en bloedverwanten vaartwel, troost u en verliest uwen moed niet. De Heer zal zegen en sterkte doen volgen aan de kwellingen die u nu overvallen en eenmaal zullen wij elkander wederzien. Tob XII.

Zoet Hert van Jezus wees mijne liefde 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid.

300 d. afl.

R.

I.

P.

Druk. O. Van Nieuwenhove Van den Driesche Nederbrake.