

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te bidden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFRED DE VOS

echtgenoot van Mevrouw

Florentine VANBREUSEGEM

Geboren te Everbecq, den 16 December 1880,
godvruchtig overleden te Cruybeke, den 7 Oogst 1931.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



De goede gevoelens van zijn hart, vereenigd met eene zoete minzaamheid, wonnen hem de achting, bij armen en rijken. Hij was de ware Israeliet van het Evangelie, in wien men geen bedrog vond, de ware en rechtzinnige katholiek die God en zijne Kerk beminde. — Hij zocht aan iedereen nuttig te zijn en in zijn spreken betrachtte hij niets anders dan den vrede en het algemeen welzijn. Daarom was hij van God en de menschen bemind en zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

Hij ontsliep in den Heer met een volmaakte onderwerping aan den goddelijken Wil en een kinderlijk betrouwen in Maria.

Teergeliefde Echtgenoot, ik verlaat u met innig spijt, maar met volle onderwerping aan Gods H. Wil; dat God u versterke. Duurbare Bloedverwanten en Vrienden, vaartwel en bidt voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 q. afl.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dagen afl.

R. — I. — P.

Drukh. Meirsman, Cruybeke.