

Heden is de mensch en morgen is hij verdwenen.
Het leven ! hoe snel gaat het voorbij !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Amandine-Maria-Sara DE VOS

Echtgenoot van

Mijnheer Hector DE KEYZER,

*geboren te Nukerke, den 5 September 1887,
en, na eene kortstondige en pijnlijke ziekte, overleden
te Gent, den 15 Januari 1936,
gesterkt door de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.*

Hoe eenzaam en verlaten is het in 't huis waar de echtgenoot, de moeder zoo vroegtijdig en op onverwachte stonde door den dood is verdwenen ! Waarlijk, er bestaat zoo weinig geluk op aarde en het weinige smelt zoo rap weg als de sneeuw voor de zon. Leefden we enkel om het geluk dat we vinden kunnen op aarde, het ware niet de moeite om geboren te worden, doch wij weten dat de dood voor den rechtvaardigen mensch enkel het einde is van het tegenwoordige en het begin van een eeuwig leven waarin het geluk ons niet meer kan ontnomen worden.

Zij was eene voorbeeldige, edelmoedige echtgenoot, een teedere en wijze moeder. De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer, is zeer diep ; doch wat ons troost is dat Gij onzen Vader zijt, wiens besluiten wij niet kunnen doorpeilen : Uw heilige wil geschiede.

Geliefde echtgenoot, duurzame kinderen, ouders, broeders, zusters en bloedverwanten, richt uw betraande oogen ten Hemel ; rukt de dood mij van U weg, onze zoo innige liefdebanden kan ze nooit verbreken. Met dankbaarheid gedenk ik steeds uw groote aangekleefdheid, uw zoete vertroosting, uw liefderijke zorgen. Bewaart ook gij mijne gedachtenis in uwe gebeden.

De 4 Akten voor de overledene.