

Wees immer bereid, en leef' zoo, dat de dood u  
nooit in ongereedheid vinde. Nav. I. 23.



## BID VOOR DE ZIEL

van Meyrouw

## EMMA DE VOS

echtgenoot van Mijnheer

## JAN-BAPTIST HOECKMAN

geboren te Segelsem, den 1 November 1868 en  
daar godvruchtig overleden den 6 October 1931.

*Versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden*

---

Hoe wonderbaar toch zijn de raadsbesluiten des Heeren. Vandaag is de mensch vol gezondheid en leven en morgen is hij niet meer. — Leert daaruit, o mensch, u dagelijks tot de dood voor te bereiden; want 't zal ook eens uwe beurt zijn; en de Heer zal komen als gij het minst zult denken.

Het leven van den mensch is kort en met vele beproevingen bezaaid. Ik telde ook droeve dagen... en worstelde tegen de onverbiddelijke dood, doch te vergeefs; mijn krachten vervielen van uur tot uur; mijn einde was nabij... ik stierf... doch ik stelde mijne hoop op God, mijnen verlosser, dien ik in mijn leven gediend en bemind heb.

Zalig de mensch die de beproeving doorstaat, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, hebt dank om uw goede zorgen... ik sterf en mijne dood leere u kristelijk leven.. bidt voor mij.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. & 7. q. a.)

Akten van Geloof. Hoop en Liefde (7. j & 7. q. a.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.