

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

† BID VOOR DE ZIEL

VAN

GABRIELLE DE VOS

DOCHTER VAN

Remi en Marie Van de Wattyne

geboren te Nederbrakel, den 25 September 1911,
en er godvruchtig overleden den 24 December 1931,
voorzien der H. Sacramenten der Stervenden.

Zij was lid der Congregatie van O. L. V.

Nog in den bloei des levens heeft God haar geroepen, maar met volle onderwerping aan Zijn heiligen Wil, heeft zij pijnen en smerten onderstaan, die Hij haar overzond, wel wetende dat, zoo wij hier op aarde lijden uit liefde tot God, wij eens voor eeuwig gelukkig zullen zijn met Hem in den hemel.

Gansch vreemd aan de ijdelheden dezer wereld, leidde zij op aarde een gerust leven; slechts het kwijten harer plichten voor oogen hebbende.

Maria, Gij waart mijn troost in de droefheid, mijn toevlucht in de beproevingen, Gij zijt de hoop mijner zaligheid.

Duurbare Vader en Moeder, Broeder, Zusters en bloedverwanten, hebt dank voor uwe liefde, uwe zorgen, uwe teedere genegenheid. Wat gaven ze mij troost en verzachting in mijn lijden! God wille ze u in der eeuwigheid vergelden. Ween niet over mij als over een doode. Ik leef in den hemel met het koor der maagden; bij Hem wien ik op aarde uit geheel mijn hart heb bemind. Zegent den Heer met mij omdat Hij niet gewacht heeft tot den avond eene arme bloem te plukken, die, ondanks al uw zorgen van Hem verwijderd slechts kan verslensen en verdroren.

Een laatste gunst verlang ik van u, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Mijn Jezus, bermhertigheid.

300 d. off.

Druk. Torcque en Laurier, Ronse