

Kostbaar is, in de oogen des Heeren, de dood der
rechtvaardigen. Ps. cxv.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MIJNHEER

ISIDOR DE VOS

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

JUDITH VAN NIEUWENHOVE

Oud-Burgemeester van Elst,
vereerd met de Herinneringsmedalie
van Z. M. Leopold II,

geboren te St-Lievens-Esscht, den 2 November 1817,
en aldaar godvruchtig overleden, den 6 Februari 1913,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De hooge ouderdom is eens belooning voor het
onderhouden van Gods geboden; eene kroon van eer
wanneer hij op den weg der gerechtigheid gevonden
wordt. PROV. XVI.

Hij, wiens afsterven wij betreuren, was een recht-
schapen man, minzaam en openhartig, goed en ge-
dienstig voor iedereen; ook stond hij hoog in achting
bij alwie hem kende.

Hij heeft altijd zorg gebracht voor de belangen
van zijn huis en zijn broed in ledigheid niet geëten.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftige geopend,
en is altijd den arme toegekeikt. PROV. XXXI.

Wij zullen bidden den Heer de verdiensten zijn van
hen en de opvoeding van zijn kinderen verzorgd
hebben. H. HIERONYMUS.

Lieve Kinderen en Kleinkinderen, vaartwel; troost
u, want hetgeen den Heer heeft liefd is geschied.
Keert uwe bedroefde oogen tot den Hemel: daar zal
ik u wachten, daar zal ik voor u bidden. Weest mij
ook allen gedachtig in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U meer en meer
beminne. (300 d. afl.)

Zachtmoedig Hart van Maria, wees mijn heil.

(300 d. afl.)

R. I. P.

Phot. Remmlinger.

Druk. Vandendriessche.