

Onze Vader... uw wil geschiede !



Bid voor de Ziel

van

JULIA DE VOS

echtgenoot van

André VLAEMINCK

Geboren te Stekene, den 16 November 1902 en
overleden te Moerbeke-Waas, den 6 Mei 1943,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze blijdschap is in weedom veranderd ! Zij was zoo goed en minzaam van karakter, zoo zachtmoedig en teerhartig jegens allen die haar omringden, en vooral zoo aangenaam aan God, door haar deugdzaam leven en schoonheid van haar ziel.

Waarom, o Heer, zoo vroegtijdig dien dierbaren schat ontnemen ? Waarom haar zoo vroegtijdig ontrukken aan de liefde van haren man ? Diep geheim van God, waarvoor wij nederbuigen.

O Maria, gij waart hare sterkte in hare krankheid, haar troost in haar droefheid, haar toevlucht in haar ellenden, wees nu de hoop van haar zaligheid.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en dierbare Bloedverwanten. Ik hoopte nog lang tusschen u te leven ; de goede God heeft er anders over beschikt, maar ik blijf door de liefde met u vereenigd... Vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, harmhartigheid.

(300 d. afl.)