

Mijn Jezus barmhertigheid!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIUS-JOSEPHUS DE VOS

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 30 Juni 1886
en er in den Heer ontslapen den 10 Februari 1943.

Lid van het Genootschap van Sint Franciscus-Xav.

—

Wat is toch de mensch? Mogen wij hem met recht niet vergelijken aan een boom die 's morgens zijn dichtbelommerde takken tot den hemel verheft en 's avonds door den donder getroffen op de aarde uitgestrekt ligt? H. Joannes Chrys.

Hij was een vreedzaam man, werkzaam en vol goedheid, zijn gedachtenis zal in eere blijven.

Beminde broeders en zusters, gij allen mijne bloedverwanten en vrienden, de Heer heeft me gehaald uit de rust van den slaap voor de eeuwige rust des hemels; groot is uw droefheid om mijn onverwacht heengaan, troost U in de gedachte dat de dood mij niet onbereid heeft getroffen; het zal u een zalig gedacht zijn te overwegen dat de hemel ons ware vaderland is, waar we eens in eeuwige vreugde elkander zullen wederzien: wel te leven is wel te sterven.

Broos en kort is ons aardsche bestaan, vergankelijk zijn de dingen dezer wereld, slechts onze werken volgen ons: geef hem dan, o Heer, de zaligheid die gij aan de zachtmoedigen hebt beloofd.

Men bidde de akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quadr.)

R. I. P.

Druk. H. De Croo, t. v. der missie, Steenhuize-W.