

Wie het kleed van Maria zal gedragen hebben,  
wordt opgeschreven in het boek des levens!

H. Bonaventura.



TOT DIERBARE EN ZALIGE GEDACHTENIS

van Juffrouw

**MARIA DE VOS**

dochter van

**Mr. Edmond en Mevr. Virginie VAN DER LINDEN**

Zij werd geboren te Volkegem, den 26 Februari 1882,  
engodvruchtig overleden te Gent, den 25 December 1935.

Gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Hoe schoon verscheen zij onder ons in de onschuld  
van haar leven, in de eenvoud van haar woorden, in  
de zuiverheid van haar hart en in de brandende liefde  
tot God.

Met volle onderwerping en vurig geloof aanvaardde  
zij de ellenden die de Heer haar overzond: Zij be-  
waarde den vrede in het lijden en een groote verdu-  
rdigheid in hare beproevingen. Nooit kwam een  
klacht over hare lippen.

De Meester weet zoo goed welke zielen hij beproe-  
ven mag... beproeven wil...! Aan wien Hij 't voor-  
recht schenken wil, aan Hem gelijkvormig te worden  
door het lijden... O! Theresia 's woord wordt weer  
zoo goed bewaarheid: "De grootste lijdensvracht is  
voor de meest beminden! .."

Laten wij niet weenen over haar, want kostbaar in  
de oogen van den Heer is de dood van zijn Heiligen. —  
Laten wij niet droef zijn over het afsterven van haar  
die onder ons wandelde als een voorbeeld, trouw haar  
christelijke plichten volbracht en, op Kerstdag, sreen  
overging tot de eeuwige rust en den eeuwigen vrede,  
wijl de zoete herinnering aan haar kristelijke deugden  
onder ons voortleeft.

Duurbare Broeders en Zusters, ik dank U voor de  
liefderijke genegenheid waarmede gij mij hebt omringd.  
Blijven wij met elkaar vereenigd door het gebed en  
gij vooral mijn Broeders-Priesters, weest mij indachtig  
aan het Altaar des Heeren!

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.